

Liturgie van de Oecumenische Viering

op 3 juni 2018

in de Martinuskerk van Westwoud

Speel je leven



Voorganger: Ds. Marina Slot
Mmv het koor Eigenwijs olv Ruud Hoogenboom
Piano: Hans Weenink
Oecumenische Werkgroep

Anthem for the world

Zing een lied voor deze wereld, een lied over geloof en vrede en laat het sterker worden omdat wij het samen zingen.

All around the world, I hear a thousand different voices singing.
All around the world it's growing stronger day after day. If we could sing together, the song would last forever.
Sing an anthem for the world the voices rising, show the world there's a way. 2x

Welkom

Opening

In verbondenheid met mensen van de hele wereld die het goed met elkaar menen, die geloven in vrede en rechtvaardigheid, zijn wij bij elkaar.

Met liefde in ons hart en geïnspireerd door de Geest.

Samen in één huis en blij om elkaar te mogen ontmoeten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Kindertijd

Bart speelt en Marina vertelt het verhaal van de olifant die naar de woestijn ging

Eigenwijs zingt 'Op straat'

Zie je daar die oude man
graiend in een vuilnisbak
zoekend naar iets bruikbaar voor in zijn oude plasticzak.
Net iets te veel meegemaakt
waardoor die dakloos is geraakt
praat in zichzelf
over hoe het vroeger was.

Refrein:

en dan zeg jij dat je eenzaam bent
omdat het even tegen zit

loop even met me door de stad en kijk wat er gebeurt op straat
dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat

Zie je daar dat meisje ze is net zeventien
en heeft nu al zo'n 10 jaar haar ouders niet gezien
Muurtje om zich heen gebouwd
omdat ze niemand meer vertrouwd
vraag je haar wat liefde is dan noemt ze jou de prijs.

Refrein:

zie je daar die oude vrouw
die rustig voor de regen schuilt
deze bui is minder
dan de tranen die ze heeft gehuild
die vroeger een gezin bezat
maar later klap op klap gehad
nu sjouwt ze haar verleden
in een zelf gemaakte tas

Refrein:

zie je daar die jonge man
hij is bijna al zijn tanden kwijt
hij beet zich stuk op het vergif van deze tijd
elk uur een marteling
altijd zoekend naar een ding
kruipt eens per dag door het oog van de naald

Refrein:

Lezing Hooglied 8: 6-7

Vergeet mij niet,
draag mijn liefde als een ketting op je borst,
als een armband om je arm.

De liefde is zo sterk als de dood,
niemand houdt de liefde tegen.
De liefde lijkt op een vuur,
een vuur dat hevig brandt.
Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,
want de liefde houdt nooit op.
Zelfs de rijkste man kan de liefde niet kopen.
Al geeft hij al zijn geld,
hij wordt alleen maar uitgelachen.

**Eigenwijs zingt Your're the inspiration (U bent mijn inspi-
ratie)**

*Uw liefde is voor eeuwig, ik zie uit naar Uw komst en waar ik
ook ben, U bent altijd in mijn hart, U bent het doel van mijn
leven, U bent mijn inspiratie.*

I know your love is meant to be the kind of love that lost forever.
And I want you here with me from today until the end of time.
You should know ev'rywhere I go; always on my mind in my
heart, in my soul, baby.

You're the meaning of my life, you're the inspiration.
You bring feeling to my life, you're the inspiration.
Want to have you near me, want to have you hear me saying
no one needs you more than I need you.
And I know, (Yes I know) yes, I know that it's plain to see (oooh)
I'm so at ease when we're together.
Now I know, (yes, I know) that I need you here with me from
today until the end of time.
You should know ev'rywhere I go; always on my mind in my
heart, in my soul, Jesus.
You're the meaning of my life, you're the inspiration.
You bring feeling to my life, you're the inspiration.
Want to have you near me, want to have you hear me saying
no one needs you more than I need you.

You are my inspiration. Want to have you near me, want to have you hear me saying no one needs you more than I need you.

You're the meaning of my life you're the inspiration. You bring feeling to my life, you're the inspiration (2x)

Korte Overweging

Toen ik een keer bij een jong gezin kwam, vroeg de kleinste telg mij bij haar in het hoekje achter de koelkast. Toen ik mij daar met moeite had neergevlid, waren we in een mum van tijd op wereldreis.

Waar ik allemaal niet geweest ben en toch zat ik alleen maar achter de koelkast driehoog achter in Amsterdam. Als je kunt spelen in het leven, maak je veel mee. Als je je fantasie achterna durft te gaan, wordt het leven mooier en lichter. Dan kan je vliegen waar ook naar toe, dan is het Amsterdamse bos net een oerwoud, of het Hoidewoidje een safaripark.

Wat jammer dat we die stroom van creativiteit vaak kwijtraken als we ouder worden. Dan wordt het leven serieus en zwaarder dan nodig.

Maar ja, je zult zeggen: het leven is niet altijd om te spelen. Dat is waar, soms moet je het van ver halen, de moed en de inspiratie om het leven weer op te pakken. Er zijn van die dagen dat je het tegendeel van speels voelt, dan klinkt de muziek anders, dan schijnt de zon ook net niet, dan weet je eigenlijk niet waar je het zoeken moet.

De mensen uit het lied wat jullie net gezongen hebben, zijn daar een voorbeeld van.... Zij zijn weggeraakt uit het gewone leven en komen er niet meer in. Of misschien is dit wel hun gewone leven.

Sommigen van hen vragen hulp en krabbelen eruit, Margriet vertelde mij vrijdag over haar werk bij de Hulpverlening Westfriese kerken.

Als mensen daar aankloppen gebeurt er iets. Dan is er betrokkenheid en aandacht en ook al kan lang niet alles opgeruimd en verbeterd worden, toch is er een ander perspectief.

Zo ook bij Nicole's Huiskamer waar we straks voor gaan collecteren, zij en haar medewerkers geven jonge mensen hoop op een beter leven en een goede toekomst. Ze trekken de kinderen en hun ouders letterlijk uit de prut waar ze met elkaar in beland zijn.

En wijzelf? Hoe doen wij het in het leven?

Iemand zei: soms kan ik wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat helpt niet, ik moet weer verder en dan neem ik een wilsbesluit om mezelf te herpakken.

Er zijn mensen die je als voorbeeld kan hebben, die de moed hebben om het leven aan te gaan elke keer weer en die ook anderen helpen op hun levenspad.

Zomaar noemden wij met elkaar iets Veerman, die als buurvrouw zei tegen de jonge mensen: ga maar naar de kermis, jullie moeten ook wat leuks hebben, ik pas wel op. En als ze terug kwamen, stond er een blad met lekkere dingen klaar.

En ik denk nu aan Esther Posch en de jongens, hoe moedig ze al die maanden dat Jan in het ziekenhuis ligt, samen doorgemaakt hebben. Met vallen en opstaan, maar toch...

Speel je leven! Als het zich voordoet, dat je het spel aangeboden krijgt, als je hulp en liefde krijgt van wie dan ook, pak het, grijp je kans! Zoals kleine Bart met de gitaren van opa Bart.

In de afgelopen 5 jaar hebben jullie mij de kans gegeven en heb ik mijn kans gegrepen: ik mocht jullie voorganger en pastor zijn en dat heb ik met veel liefde en plezier gedaan. Ik heb ervan genoten en het heeft mij nooit verveeld. Ik heb genoten van de ontmoetingen, van de creativiteit en de speelsheid waarmee we de vieringen hebben voorbereid en gevierd. Het was ook een zegen dat we elkaar mochten ontmoeten in deze kerk en in ons eigen kleine kerkje dat weer bijna klaar is om ons te ontvangen.

Ik heb altijd de mazzel gehad dat de geest mij ingaf wat er gezegd moest worden, dat de liefde van God dichtbij mij en in mij was zodat ik haar weer door mocht geven.

En in de tekst uit het Hooglied lees je dat die liefde nooit stuk gaat, dat de liefde onbetaalbaar is, een onuitblusbaar vuur...

Onweerstaanbaar ook en dat heb ik dikwijls ervaren, ik kon er niet onderuit om met liefde en vrede te komen, ook al maakten we er soms een bende van met elkaar.

Draag die liefde als een ketting op je borst, dichtbij je hart en als een armband om je arm.

Leg de liefde niet af, want zij is vrij, openend en zij is van een grote schoonheid die ons aanraakt en ons zacht en teder maakt.

Vergeet de liefde niet!

Moge het zo zijn.

Eigenwijs zingt 'Geef mij nu je angst'

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt,
ik ben zo eenzaam.

Je voelt je te gek, zeg jij,
maar ik zit niet te dromen.

Want die blikken in je ogen,
zeggen alles tegen mij.

Ik voel me precies als jij, dus jij kan eerlijk zijn.

Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond, begint te trillen.
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen.
Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag.
Zet weg nu die angst,
ik wist het al,
dit is m'n dag vandaag.

Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je een morgen terug.
Zolang ik je niet verlies,

vind ik heus wel m'n weg met jou.

Kijk mij nu eens aan,
nee zeg maar niets, je mag best zwijgen.
Het valt nu nog zwaar,
maar ik weet dat ik jou kan krijgen.
Dit hoeft nooit meer te gebeuren,
als je bij me blijft vannacht.
Want dan zul je zien,
als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht.

Geef mij het gevoel,
dat ik er weer bij hoor voortaan.
Ik ga met je mee,
en ik laat je nu nooit meer gaan.
Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je een morgen terug.

Zolang ik je niet, verlies,
vind ik heus wel m'n weg met jou.
Geef mij het gevoel,
dat ik er weer bij hoor voortaan.
Ik ga met je mee,
want ik laat je nu nooit meer gaan.
Geef mij nu je angst,
ik geef je er hoop voor terug.
Geef mij nu de nacht,
ik geef je de morgen terug.

Zolang ik je niet, verlies,
vind ik heus wel m'n weg met jou.

Delen

We delen vandaag omdat we gemeenschap zijn met elkaar, omdat we de liefde in ons hart en ons leven mee willen dragen en omdat we de geest willen volgen waarheen zij ons waait. Daarom delen we een duifje dat je altijd herinnert aan nieuw leven, aan de Geest, aan dat je kan wegvliegen als dat nodig is en even op je zelf kan zijn of op een veilige plek om je weer te herpakken en terug te komen.

Ik ben als een Duifje bij jullie binnengevlogen en nu ik weer uitvlieg, mag ik jullie een geluksduifje uitreiken. Kom maar want er zijn er genoeg....

Eigenwijs zingt A Quiet Time

A quiet time is all I need, a quiet time of prayer
A quiet time of meditation, He will meet me there
The lonely hours of longing, trusting, Faith and hope to know
Just a time of simple searching, wanting just to grow
There is enough of God in nature, His pow'r is clearly shown.
A man has no excuse for wandering, God and heaven are
known, God and heaven are known

In my mind I launch a voyage, destiny unknown
Discovery and exploration, by the Spirit shown.
On mount Sinai I am climbing, then in a desert place.
The wind of God is inspiration, teaching love and grace
There is enough of God in nature, His pow'r is clearly shown.
A man has no excuse for wandering, God and heaven are
known, God and heaven are known

A quiet time is all I need, a quiet time of prayer
A quiet time alone with Jesus, He will meet me there

Atie houdt een prachtig toespraak voor Marina ter gelegenheid van haar vertrek

En ook Elma spreekt Marina toe namens Eigenwijs

Voorbeden

Laten wij bidden:

Vandaag willen wij U dankzeggen voor Marina die zich heeft ingezet in dienst van onze gemeenschap en het evangelie.

Dat wij mogen beseffen dat zij zout, licht en warmte heeft gebracht

En hoezeer wij dat nodig hebben in een soms kille en harde samenleving.

Dat onze gemeenschap, gevoelig voor de tekenen van de tijd mag openstaan voor nieuwe gastvrije vormen van samen kerk zijn.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze god wij bidden u verhoor ons.

Voor ons allen, hier verzameld om te bidden, te danken en te vieren.

Dat wij ons bewust zijn van alles wat wij hebben mogen ontvangen.

Dat wij beseffen hoezeer wij aan elkaar zijn toevertrouwd.

En laten wij bidden dat wij ook in de toekomst thuis mogen zijn bij elkaar, dat ons leven licht mag zijn en dat wij, spelende mensen, in elkaar blijven geloven.

Laat ons bidden:

Allen: Heer onze god wij bidden u verhoor ons.

God onze Vader,

wij weten U in ons midden, terwijl wij woorden zoeken om te danken, te bidden.

Wij willen alles aan U toevertrouwen: wat geweest is en wat nog voor ons ligt.

Blijf bij ons, Heer,

opdat wij speels blijven, kunnen lachen en genieten,

wegen gaan die ruimte geven en niet doodlopen,
maar naar de anderen leiden en naar U,
die onze thuiskomst bent voor dit leven, voor altijd. Amen.

Laten wij bidden voor de overleden leden van onze beide kerken die ons
ontvallen zijn.

En voor wie vanmorgen speciaal ons gebed is gevraagd:

Tiny Korse – Brandsen, Familie Appelman – Beerepoot en zegen over
het gezin.

* Jan Posch, Esther en de jongens en Aaf en Cor en Cees, voor Jan die
woensdag weer geopereerd gaat worden, om goed herstel

* voor Cor Oud om goed herstel na de behandeling

* voor Manny en Cor zomaar omdat we aan jullie denken en omdat jullie
muzikaal en diaconaal zoveel voor de protestantse gemeente hebben b
betekend

* voor de kerkenraadsleden van de hervormde gemeente van
Westwoud, voor Anny, voor Margriet, Patric en Dirk dat ze het kleine
kerkje samen met onze katholieke broers en zusters
draaiende weten te houden

* voor de gemeenteleden en parochianen van Westwoud, dat ze samen
kerk mogen zijn en blijven

Voor Patric die donderdag de Alpe d'Uez gaat beklimmen om onderzoek
naar kanker te steunen

Voor dominee Marina en Marleen, om zegen over hun leven samen.

Een ogenblik in stilte leggen wij u onze persoonlijke gebeden voor ...

Laat ons bidden”

Allen: Heer onze God wij bidden u verhoor ons.

Dankgebed

Lieve God,

Dank je wel voor liefde en vriendschap in de gemeenschap in Westwoud, dank je wel dat u met uw zegen en liefde bij ons en in ons wilt zijn en blijven. Dank voor de houvast die jij ons geeft, Barmhartige God, dank voor de steun in tijden van eenzaamheid en niet meer weten.

Dank dat ons bidden niet vergeefs is en dat de kracht van ons samen, bergen kan verzetten.

Amen

Eigenwijs zingt Houvast

Wanneer mijn dag lijkt om te slaan in kilte
en hoop op uitzicht heeft zich afgewend,
zoek ik oprecht mijn toevlucht in de stilte.
Ik noem jouw naam en wacht tot jij er bent.

Je houdt me vast om mij te ondersteunen
de berg weer op de storm weer te doorstaan.
'k voel me sterk als ik op jou mag leunen,
Je houdt me vast zodat ik door kan gaan.

Wanneer mijn dag beheerst wordt door het duister
en het vertrouwen langzaam aan verdwijnt,
volg ik de weg van mijn gevoel en luister
tot jij me zegt: ik help je overeind.

Je houdt me vast om mij te ondersteunen de berg weer op
de storm weer te doorstaan.
'k voel me sterk als ik op jou mag leunen,
je houdt me vast zodat ik door kan gaan.

Op mijn schouder mag je altijd leunen,

Hou mij maar vast, want ik zal met jou gaan.
Hou mij maar vast, want ik zal met jou gaan.

Mededelingen en Collecte voor Nicole's Huiskamer

Slotlied Op de top van een wolk

'k Heb vandaag zo'n wonderlijk gevoel of een vreemde golf mijn denken overspoelt en geen wolk houdt het licht van mijn wachtend gezicht, is dit schijnsel nu het licht dat God bedoelt. Alles wat mij 't leven geven kan, is nu waar geworden en ik zing ervan, want een lied is 't voor mij, 'k voel me wonderlijk blij, is er ooit iets dichterbij de hemel dan.

Hoog op de top van de wolken zie ik, hoe mensen zijn beneden maar ik leef tevreden want ik weet, er is liefde in mij, 'k voel in Jezus me vrij, zingen brengt mij op de top van een wolk.

Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag, alles lijkt zo vreemd zo anders toch vandaag. In het spel van de wind en de lach van een kind, 't is de stille vrede die ik in mij draag. Als vandaag dan toch voorbij moet gaan en een nieuwe morgen breekt weer vragend aan, hoop ik dat Hij me geeft al wat nu in mij leeft en dat Hij weer naast mij op die wolk zal staan.

Zegen voor jou

Moge de Tedere en Barmhartige je zegenen met veel gezonde en liefdevolle dagen,

Moge de Ene je beschermen en behoeden tegen onheil en gevaar,

Moge de Liefdevolle bij je zijn en de liefde in je versterken.

Amen

Eigenwijs zingt The Irish blessing

May the road rise to meet you,

May the wind be always at your back,
May the sunshine warm upon your face,
The rain falls soft upon your fields.
And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.
And until we meet again, until we meet again,
may God hold you in the palm of his hand.

Ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en thee